

Tijdens de diverse uitbreidingen veranderde ook de wijze van lesgeven. Werd er vroeger bijna alles klassikaal gedaan, in de 21e eeuw kwam de nadruk meer en meer te liggen op het samenwerken in groepjes. De computer had haar intrede gedaan in het basisonderwijs en de ontwikkeling ging nog verder door de komst van tablets. Het schoolbord met de bijbehorende krijtjes werden vervangen door een digi-bord en een digi-pen.



Deze veranderingen hadden een grote impact op de eisen waaraan een schoolgebouw moest voldoen. Het gebouw van de Sint Bavo school voldeed daar niet meer aan. Daarbij bleek ook de onderhoudsstaat na meer dan 90 jaar (voor sommige delen van het gebouw), niet meer al te best te zijn. Ook kinderopvang was niet meer weg te denken én de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang werd steeds intenser. Tijd om na te denken over de toekomst. De directie en het bestuur gingen hiermee voortvarend aan de slag. Na een periode van zes jaar nadenken, overleg, ontwikkelen en vergaderingen, kwam dan toch op 27 mei 2014 het definitieve verlossende woord. Unaniem besloot de gemeenteraad van Zundert om circa vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een Integraal Kindcentrum te Rijsbergen. Een lang gekoesterde wens van directie, team en bestuur ging in vervulling.

Op zaterdagmiddag 19 november 2016 kon iedereen de authentieke sfeer van het gebouw nog eenmaal opsnuiven en na de geweldige reünie die avond, kwam het einde in zicht. Na een eerste interne sloop gestart op 12 december 2016 werd op maandag 19 december 2016 de start gemaakt met de sloop van het gebouw. Na bijna 95 jaar was het definitieve einde van het schoolgebouw de Sint Bavo school een feit; een memorabel stukje geschiedenis van Rijsbergen. In januari 2017 werd gestart met de bouw van een nieuw multifunctioneel Integraal Kindcentrum. Een toekomst welke later weer geschiedenis zal zijn.



*Deze tentoonstelling is samengesteld door Heemkundekring De Drie Heerlijkheden met dank aan het team en bestuur van de Sint Bavo school, De Weeghreyse, Stichting Boerendag en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze tentoonstelling.*

Cultuurhistorisch Centrum  
DE WEEGHREYSE  
Sint Bavostraat 18  
Rijsbergen

Website: [www.deweeghreyse.nl](http://www.deweeghreyse.nl)  
e-mail: [info@deweeghreyse.nl](mailto:info@deweeghreyse.nl)

#### Openingstijden

Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag 14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden.



Achtmaal  
Klein Zundert  
Rijsbergen  
Wernhout  
Zundert

Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen  
Geopend op zondag van 14.00 u. tot 17.00 u.  
van 13 januari 2019 tot en met 24 februari 2019

## 1922 - 2016

### Sint Bavo school



De Sint Bavo school te Rijsbergen heeft een lange geschiedenis. In 1922 gebouwd als gemeenteschool, gestart met zes lokalen en in de loop der jaren uitgegroeid tot een katholieke school met op haar maximum maar liefst 29 groepen. Er hebben vele verbouwingen, uitbreidingen, dieptepunten, hoogtepunten en tijdelijke huisvestingen plaatsgevonden. Eind 2016 is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor het IKC; met de sloop werd 95 jaar geschiedenis met de grond gelijk gemaakt.

In de tweede helft van 1922 was de bouw van de nieuwe gemeenteschool gereed. Eind september 1923 werd vervolgens het schoolgebouw door de gemeente Rijsbergen overgedragen aan het kerkbestuur van de parochie Sint Bavo te Rijsbergen. Op 21 mei 1924 werd de school ingezegend en officieel geopend.



Op bovenstaande foto die gemaakt is bij deze opening staan de leerkrachten, het kerkbestuur en het gemeentebestuur. Op de achtergrond linksboven is nog een stukje van de school te zien. Na de bouw van de meisjesschool Sint Anna in 1930 werd de Sint Bavoschool een volledige jongensschool. De eerste uitbreiding gebeurde pas in 1953 met twee lokalen. Het aantal leerlingen nam daarna zeer sterk toe wat weer leidde tot diverse uitbreidingen, verbouwingen en tijdelijke dislocaties. Eind jaren tachtig werd het plan bedacht om alle dislocaties af te stoten en om “Alles onder één dak” te krijgen. Daarmee werd in het voorjaar van 1991 een begin gemaakt, maar dit werd brutaal verstoord door de brand op 31 juli 1991 in de kleuterschool De Engelbewaarder.



De brand liet een diepe wond na bij de inwoners van Rijsbergen én bij het team/bestuur van de Sint Bavoschool. Plannen om de kleuterschool in haar oorspronkelijk staat terug te bouwen, gingen vanwege te hoge kosten niet door. Wel werd de nieuwe ‘kleuterschool’ op de oorspronkelijke fundering gebouwd en de hierin geplaatste koepel herinnerde iedereen aan De Engelbewaarder. In maart 1993 was het zover, ‘Alles onder één dak’. Ruim 600 leerlingen en hun leerkrachten gingen in de feestweek met z’n allen op één foto.



Vrij snel nadat de feestweek in maart 1993 voorbij was, bleek het gebouw te klein te zijn voor de toekomst. De groei van het aantal leerlingen nam gestaag toe en uitbreiding was weer nodig. De verwachting was wel dat de uitbreiding maar tijdelijk nodig was. De gemeente kon hierdoor niet investeren in een permanente oplossing. Er werden in 1996 en 1999 units geplaatst voor twee keer twee groepen. De units uit 1999 hebben er gestaan tot en met de sloop in 2016.



De noodlokalen bleken weer niet voldoende te zijn om alle kinderen te kunnen huisvesten. Door de komst van onder andere diverse nieuwe wijken in Rijsbergen zoals de Hooiberg, bleef het aantal leerlingen maar stijgen. Nieuwbouw voor de kleuters in 2001 volgde dan ook vrij snel. Maar zelfs die nieuwbouw was niet voldoende om iedereen te huisvesten en het voormalige gemeentehuis werd ingeschakeld om vanaf 2003 plaats te bieden aan een volledige groep bestaande uit drie klassen. Tot circa 2008 werd hier nog les gegeven waarna het aantal leerlingen weer snel daalde en deze dislocatie weer gesloten kon worden.